



KUIFJE

43

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR



KOM George! Straks vertrekt de trein nog zonder je!

Mrs. Harcourt Prentice heeft goed aan te dringen, de kleine George blijft op de kaai van het station van Dover drentelen om nog een laatste maal het strand te zien, waar hij een prettige vakantie doorgebracht heeft.

— Reizigers voor Londen, instappen! roept een spoorwegambtenaar. Nu trekt Mrs. Harcourt haar zoonje mee de trein in, die enkele minuten later vertrekt. Ze zet zich kausjes in een hoekje van de coupé, waar ze de enige reizigers zijn, en leest met spanning haar roman verder. George ligt door het venster en kijkt vol heimwee naar de badstad die kleiner wordt.

(VERVOLG BLZ. 2.)

DE EXPRESS VAN LONDEN

DE EXPRESS VAN LONDEN

(VERVOLG VAN BLZ. 1.)

CHARING CROSS! roept een stationchef.

Mrs. Harcourt schiet op als uit een droom.

— Wat? Zijn we reeds in Charing Cross?

Ze zoekt George om hem te zeggen hoe dicht ze reeds bij huis zijn, maar ze ziet hem niet meer.

— O, hij zal in de gang aan 't spelen zijn, denkt Mrs. Harcourt.

Maar in de gang treft ze hem evenmin aan. Angstig gaat ze in de andere coupés kijken.

Ze wordt ongerust:

— Excuseer, mijnheer, heeft u soms geen jongetje van acht jaar gezien?

— Neen, mevrouw.

— Heeft u soms mijn zoonnetje niet gezien, juffrouw?

— Neen, mevrouw.

Niemand heeft George gezien... Ten einde raad trekt de arme moeder aan het alarmsein. De trein stopt. De treinwachter komt kijken en hoort het verslag van de verdwijning van de kleine George Harcourt Prentice. Men zet de eerste opsporings in. De praatjes gaan reeds van gang: « Woei! Is het al? » Men heeft een jongetje ontvoerd! Zijn moeder is doodbenauwd! Stel je eens in haar plaats!...

★

DE TIEN UUR later controleert een spoorwagearbeider de sporen in een tunnel niet ver van Dover. plots hoort hij een nacht krouwen. Hij loopt naar de plaats van wat het geweklaag schijnt te komen. Heft zijn lantaarn op, en ontdekt naast de sporen een jongetje.

— Maar wat doe jij hier? roept de man.

Het kind kan niet meer antwoorden. Het doet nog een poging om te antwoorden en op te staan... Maar het gaat niet. Eindelijk kan hij alleen zeggen:

— O, wat heb ik daar pijn!

En de jongen toont zijn been.

Zachtjes neemt de werkmans de gekwelste op en draagt hem naar het dichtstbijgelegen station.

In het bureau van de stationchef wordt het geval opgeklaard.

— Ik wou nog een laatste maal de kust zien, verklaart George. Ik heb een deur geopend.

De trein reed in volle vaart, en ik ben er uit gevallen... Ik kon niet meer opstaan, en dan ben ik verder gekropen tot ik niet meer kon...

— Heb je dan heel de nacht naast die sporen gelegen in de tunnel? vraagt de stationchef. En al die sneltreinen viegen langs je heen? Je hebt zeker schrik gehad?

— O ja, mijnheer!...

George Harcourt Prentice heeft niet alleen veel schrik uitgestaan, maar ook veel pijn, want hij heeft een gebroken been. Zijn moeder wordt verwittigd, en eindelijk vindt ze haar kind terug in een hospitaalbed.

— Jongen, jongen, toch! Het is al wat ze kan zeggen. En na een poosje dan: Wat heb je me ongelukkig uitstaan! Maar ik ben nu toch bij dat ik in weergeloven heb.

— Moeder, zegt George, je mag nu niet boos zijn, want ik heb

reeds zoveel pijn en schrik gehad, ik ben al genoeg gestraft.

— Maar waarom heb je de coupé verlaten, George?

— Och, moeder, ik wou nog een laatste maal de zee zien...

Kuifje

DE UURWERKEN
Tissot
VERTELLEN JULIE
DE GESCHIEDENIS VAN
**PANIEK
aan BOORD!**

Vooruit, Bolleke, je bent de laatste!

Het zou me verwonderen, indien hij met die zware zak...



...over de loopbrug geraakte.

Vlug! Hij zal verdinken!



Ik vis al jaren, maar zo'n vangst heb ik nog nooit gedaan!



Wel, hoe gaat het? Waarom lachen jullie allemaal?

Ik lach omdat hij lacht. Hahaha!



Mijn TISSOT-uurwerk loopt nog altijd!



Een weinig later verlaat de « Navigator » de haven...



(Wordt voortgezet.)

VROUW
GELEID Vliegtuig

**DUIZEND NEGENHONDERD METER
VLUCHT
ZONDER TUSSENLANDING
OF HULP VAN EEN MOTOR!**

DIT IS DE PRACHTIGE PRESTATIE VAN
« VROUW 52 »
(resultaat behaald met een gewoon toestel)
EN GECONTROLEERD DOOR TALRIJKE
PERSONALITEITEN, WAARONDER
VERTEGENWOORDIGERS VAN DE PERS
op 27-5-52 te Sint-Anneke, bij Antwerpen.
Geen enkel modelvliegtuig heeft dit record
oet verwezenlijkt, zelfs niet de toestellen
voorzien van een motor.

★

Tot Sinterklaasdag (de dag zelf inbegrepen),
en als reclame, kan je een « VROUW »-
vliegtuig verkrijgen, tusschen besteld zonder bij-
komende onkosten, tegen de prijs van 75 fr.
in plaats van 99 fr. (toestel met zijn draag-
bare verpakking).

★

Vraag nog vandaag een « VROUW »-toestel:

**Vliegtuigen « VROUW »
POSTBUS 525, BRUSSEL**

of ga persoonlijk je keuze doen in de mon-
tagetateliers, Rogierlaan, 41B, Brussel.



ONZE BRIEFVENBUS

Joris De Lee, Kortrijk. — Dat is een goed idee, Joris! Ik zal je een reeks profnummers sturen, om je pogingen te steunen. Ik hoop dat je veel succes mag boeken! Beste dank!

Jan van Renterghem, Deinze. — Professor Picard heeft nieuwe plannen. Hij zal kortelings in de Middellandse Zee duiken, ergens in de buurt van Napels, en indien zijn profnemingen slagen, hoopt hij nog grotere diepten te bereiken in de Atlantische Oceaan. De dagbladen zullen daar zeker nog meer bijzonderheden over brengen.

Joze van Leerne, Lier. — Je zou me eens een foto van je zeepkist moeten sturen en vertellen wat je al nodig had om je wagen te bouwen. Huvet hebben al de onderdelen die je hebt moeten kopen je gekost? Beste groeten.

Heden, 23 October.
komt Sinterklaas naar het grootwarenhuis
AU BON MARCHE
te Brussel. Hij verwacht er al z'n kleine
KUIJES VRIENDEN in de prachtige
tronzaal. De versiering van deze zaal
werd ontleend aan enkele spannende
episoden uit « Het Geheim van de Een-
hoorn ».

Sinterklaas nodigt al zijn vrienden uit
hun plaatsen te bespreken voor de
CINEMA VAN SINTERKLAAS, iedere
Donderdag en Zaterdag
van 30 October a.s.
Leve Sinterklaas in de BON MARCHE!

KUIJJE (weekblad), Redactie, Publiciteit: Lombardstraat, 24, Brussel — P.C.R.: 1909.16 — Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc — Gedrukt in helle door: De Drukkerijen C. Van Cortenberg, Keizerstraat, 12, Brussel.

KUIJJE-Holland — Singel, 231, Dordrecht. Tel. 3653. Giro 199.334. Abonnementsp.: fl. 4 per kwartaal.

Onder de Vlag van de Compagnie

TEKSTEN EN TEKENINGEN
VAN BOB DE MOOR

Admiraal Plet Hein heeft de Spaanse Zilvervloot in het oog gekregen en zei de achtervolging in. Ook de Spaanse admiraal heeft de Hollanders gemerkt en houdt krijgsraad...

Laat de scheepsraad bijeenkomen. Er moet onmiddellijk beslist worden wat er ons te doen staat.



Heren, wij staan tegenover een geweldige overmacht. Naar Havana kunnen we niet, die weg is afgesloten. We kunnen trachten de baai van Matauras voor de Hollandse vloot te bereiken, dat is onze enige kans. Maar geen onzer stuurlied is vertrouwd met die wateren. Hoe geraken wij zonder hindernissen in die baai?



We hebben een gevangene aan boord, een stuurman. Ik heb hem horen beweren de zee daar goed te kennen!



Goed. Breng hem aan dek en bevel hem het roer over te nemen.

De gevangene bestuurt nu het admiraalschip. De andere Spaanse vaartuigen volgen het schip van hun bevelhebber blindelings...



Een spannende wedstrijd vangt aan. Met alle zeilen in top doen de Hollandse schepen hun best de vijand in te halen...



Ik doorzie hun krijgslist. Na zons-
ondergang vervangt de landwind
regelmatig de zeewind. Als wij hen,
voor de landwind opsteekt, niet
hebben ingehaald, bestaat er veel
kans dat zij ontsnappen!



ONDERTUSSEN
VALT
DE AVOND.
DE ZON
IS REEDS
EEN TIJDJE
ACHTER DE
HORIZON
VERDWEEN
EN NOG
STEEDS
BLIJFT
DE ZEEWIND
WAAIEN.
DE BAAI
VAN
MATAURAS
KOMT ECHTER
IN HET
GEZICHT...



PLOTSELING
GAAT
DE BOEG
VAN HET
ADMIRAAL-
SCHIP
DE HOOGTE
IN.
EEN SCHOK
GAAT
DOOR HET
VAARTUIG...



Het en duivel! Wij zijn vastgelopen
op een slikbank!...

Enkele van onze schepen ondergaan hetzelfde lot! We
zijn verloren!...





De Chinees met de rode mantel

De zoon van de rijke Raveschot werd ontvoerd. Rik en Rita hadden de kidnapper opgemerkt op het ogenblik dat deze het huis van de fabrikant verliet. Ze willen hem terugvinden, want Raveschot loofde een premie van 500.000 francs uit...



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING



Wel, wat haal je eigenlijk uit?

Ik was zo gelukkig dat ik het me herinnerde... We zullen ze hebben, zei ik.



Hoe?

Hola, manneke! Dat gaat hier zo niet, hé! Zwemmen is beslist verboden en je staat op 't boekje!



Maar, mijnheer de bewaker, hij deed het niet met opzet. Het is mijn broer Rik.

Juffertje, het is misschien je broer, doch zijn aanwezigheid te midden van de goudvissen is beslist strafbaar...



Ik verzeker je, kapitein, dat het een ongeluk was.

Kapitein! Br... br... De delinquent noemde me kapitein... Hoho!



Het is zoals Rik zegt, commandant!

COMMANDANT!... Dat woord klinkt zoet in mijn oren!

Het moet gezegd worden dat ik beslist altijd « allure » heb gehad!



Je gelooft me dus, GENERAAL?

Generaal!

Het is goed voor één keer!



O dank je, dank je, admiraal!



Admiraal! Hij noemde me ADMIRAAL!



Ik ADMIRAAL!... JOE-PIEJEE!



Het is hier beslist vochtig, en het ergste is dat ik mezelf nu beslist op het boekje moet zetten...



Je herinnerde je iets, zei je?

Op het ogenblik dat ik hun conversatie hoorde, zei de Chinees: Ik sla je neer, knevel je, en vlucht met het pak... In de krant staat dat Ernest Bom, de knecht van Raveschot, neergeslagen en gekneveld werd. HIJ IS DUS DE HANDLANGER VAN DE KIDNAPPER!...



Dat is een belangrijk spoor, zeg!

Er is iets waar ik niet wijs uit geraak: Waarom gaf hij de juiste persoonsbeschrijving van de bandiet? Naar mijn mening zou hij...



Rita! Vlug, achter die boom! We moeten ons verbergen... Kijk eens wie daar komt...

Tijl Wilenspiegel

Het geuzengaljoen, zwaar beschadigd door Spaanse artillerie, vergaat in een storm. De overlevenden nemen plaats op een vlot.

TEKST EN TEKENINGEN VAN

WILLY VANDERSTEEN

Reeds twee dagen zwalpt het vlot met de uitgeputte schipbreukelingen rond. Eindelijk daagt er een schip op aan de horizon



Het is een galjoen! Het vaart met alle zeilen, en moet ons zeker kruisen



Een flinke bries jaagt het galjoen voort, en de schipbreukelingen kunnen weldra alle onderdelen van de boot onderscheiden



Alle donders! Het voert de Spaanse vlag! Maar kijk, drie kleinere schepen schijnen het te achtervolgen. Het galjoen vlucht!



Drie kleine boten, met roeiers bemand, varen in het zog van het galjoen dat zijn achtervolgers tracht af te schudden



Vijanden van de Spanjaards! Dat moeten dus Watergeuzen zijn!

Je vergist je Tijl! Het ware te mooi! Het zijn geen Watergeuzen...



Zie je niet dat ze met riemen varen? Riemen, dat betekent: roeiers! En roeiers betekent: slaven! Dat zijn Engelse zeerovers! Zij hebben geen kaperbrieven, zij vallen zowel de Spaanse als de Engelse schepen, en zelfs de Watergeuzen, aan! Slaat er hun enig doel?



Een plotse windstilte doet de zeilen van het Spaans galjoen slap vallen. Nu naderen de Engelse roeiboten snel...



De kapers juichen om de windstilte en Brendal, de kaperkapitein, staat op het punt tot de aanval over te gaan



Voor noch achter hebben zij gerucht! Geef de roeiers van de zweep! Nijld de flanken! We zullen hen langzamerhand achter aan!



De tamboer, die het rythme aan de roeiers geeft, slaat vlugger... De zweep kraakt over de ongelukken en doet hen uit alle kracht roeien



De overwinnaars zullen ons oppikken. Halen de Spanjaards het, dan betekent dat voor ons de sloop! Zijn het de Engelse zeerovers, dan worden we slaven op hun roeibanken! Wat staat er ons te wachten?...



(Wordt voortgezet)

Order Zigerois



De familie Mahuzier komt over de Evenaar!

ONZE reis loopt weldra ten einde en om ze mooi te besluiten, hebben we ons kamp opgeslagen te Roin-din, in het midden van het Albert Park. Het Albert Park is een Aards Paradijs, waar de dieren het recht hebben te doen wat hun bevalt en de mens hen niet mag storen! Ja, hier zijn de rollen omgekeerd en je kunt je wel voorstellen, dat men er allerlei interessante ervaringen kan opdoen...

We hadden geen gebruik gemaakt van de vriendelijke hutten, die aan de gasten voorbehouden zijn, doch onze tenten opgeslagen tussen de wilde citroenbomen, op de scheidingsslijn tussen het grondgebied van de mensen en het territorium van de Meesters, de dieren.

De directie was zo vriendelijk geweest ons de toelating te geven hier te kamperen, wat anders verboden is. Men had ons ook gezegd, niet te schrikken wanneer we nachtelijk bezoek ontvingen...

Het begon reeds de eerste nacht. Het was niet het gebrul van de leeuwen in de verte of het doffe geblaas van de nijlpaarden, maar een ander gerucht, vlak bij ons, dat ons deed opschrikken.

Philippe, Louis en Jacqueline, die in de wagens slapen, waagden een oogje en in de maneschijn zagen ze een prachtige olifant, die de takken van de citroenbomen brak om de sappige vruchten te eten... Daarna kwamen enkele buffels hun onverwachte gasten ontmoeten. Zouden ze de enkele bomen die ons beschermen omvergoen? Neen, de vreedzaam reuzen van de bossen snoven eens, trompetten en blaasten tevreden en stapten dan kalm naar hun weilanden terug. Ze lieten ons naar voor de rest van de nacht met rust.

De volgende dag was het kamp nogmaals



De slang moest haar vermetselheid duur bekopen.

in alarmtoestand. Op de middag, tussen twee opnamades deed ik een dutje. Plotse-ling deed een schreeuw van Philippe me opschrikken... «Papa, beweeg niet! Een slang, vlak bij je hoofd!»

Ik had nauwelijks één oog geopend of

de oudsten hadden de slang reeds met een wandelstok de ruggegraat gebroken.

De slang was 1,37 m. lang en haar twee kleine hoektanden zouden me beslist geen deugd gedaan hebben!

Het Albert Park strekt zich over meer dan 300 Km. uit en de drie voornaamste attracties zijn de buffels, de olifanten en de nijlpaarden. Er leven wel een 10.000 buffels en nijlpaarden en duizenden olifanten en dikwijls konden we hun leven van nabij gadeslaan. Eens zagen we een eenzaam kalmjes drinken en zijn lichaam met water besproeien... Even later zagen we een tweede bij zijn dagelijks toilet. Hij gebruikte geen water, doch filjn stof om zich te bespuien en vond dat hoogst plezierig. We zagen een hele familie, de jongen links en rechts van de moeder en het gezinshoofd in de verte, die de malste roten van een boom oppeuzelde... 's Avonds zagen we hoe de grote olifant zijn slurf om die van zijn gezin sliep en heel de familie een nachtverblijf ging opzoeken. De volgende dag vier enorme olifanten, die langs de oever van de rivier wandelden. Men zou gezegd hebben vier mammoets uit het voorhistorisch tijdperk. Ik ben er zo dicht mogelijk bijgegaan om hen te kunnen filmen. De wachtster, die de bezoekers steeds begeleidt, mag deze laatste eigenlijk niet uit hun wagens laten stappen, doch voor één keer... Daarbij, ik ken die reusachtige dieren. Wanneer ze onrustig met hun grote oren klappen, en de slurf in je richting hebben, moet je niet aandringen... Ditmaal schenen de vier reuzen echter te zeggen: «Mijnheer, je bent geen vijand, wij ook niet...» Ik kon ze zo dicht naderen dat ik hen ten voeten uit in de lens kreeg!

Aan de nijlpaarden beelden we vast pret. Hun geliefkoosde verblijfplaats is de rivier Roethoeroe, doch men kan hen ook vele kilometers vandaan in de moerasen aantroffen en men vindt ze zelf in de savane, waar ze grazen als een doodgewone koe.

In hun badplaatsen ziet men ze met tientallen, bijeen gedruimd als sardines in een doosje. In de modder zinken en er uit te voorschijn komen. Ze zijn dan vreemd in hun nopjes...

Andere nijlpaarden verkiezen het stromend water waarin ze zich laten afdriften. Je ziet dan alleen hun snuit en twee ogen boven steken, wanneer ze onraad vermoeden blijven ze gedurende minuten helemaal onder water. Heel de dag blijven ze zo in het water, zelfs om hun natuurlijke behoeften te voldoen. Op dit ogenblik slaan de nijlpaarden verwoed met hun staart, zodat alles in een oogwenk verdwijnt zoals in een modern W. C. De negers vertellen waarom de nijlpaarden zulke doelen, luster!

Lang, lang geleden leefden krokodillen en nijlpaarden steeds op voet van oorlog en dat kwam omdat ze hetzelfde voedsel nodig hadden: vlees, vis en groen... Neen, dat kon zo niet blijven duren en op zekere dag sloten ze vrede met volgende voorwaarden: de nijlpaarden zouden geen vlees of geen vis meer eten, en de krokodillen zouden nooit meer aan land gaan om daar het groen voor de neus van de nijlpaarden weg te vreten. Zo werden de nijlpaarden vegetariërs. Om te bewijzen dat hij de aangegane verbintenissen strikt naleeft, veegt het nijlpaard zijn uitwerpselen met de staart naar alle richtingen om te tonen dat ze geen graten bevatten!

De buffels stelden me teleur. Ze mogen



niet gejaagd worden en die machtige dieren zijn zo vreedzaam geworden als een Friese of Normandische koe. Ze staan langs de weg en kijken naar de bezoekers net zoals onze koelen in de wei naar de voorbijrijdende treinen staren...

We zagen er honderden. Op een gegeven ogenblik liepen ze over de weg, zodat onze karavaan in twee gesneden werd. Ze waren helemaal niet boos, intengende! Enkele naderden uit pure nieuwsgierigheid, om ons beter te kunnen zien...

Er leven nog vele andere dieren in dit Aards Paradijs, maar men krijgt ze niet allemaal in het vizier. We hadden het geluk een zesokoppige leeuwenfamilie te zien. Die leeuwen brulden toch wel van woede? Neen, hoor! Ze lieven beleefd staan zodat wij een kiekje van hen konden maken; ze kennen de bezoekers van het park reeds!

Een goeie raad, beste Kulfjesvrienden, spaar het geld dat jullie uitgeven voor de cinema, waar jullie een film te zien krijgen vol trucs en op een vreesselijke wijze in mekaar gefanst, spaar het geld dat jullie krijgen om naar een dierenstun te gaan, waar jullie de dieren in hun gevangenis zien en geef geen geld uit aan een



De olifanten voelen zich thuis in het Albert Park...

De pessimisten zullen misschien antwoorden, dat ze zestig jaar zullen zijn, alvorens die reis te kunnen ondernemen, maar de optimisten zullen mijn raad volgen. Ik ben er zeker van dat ze geen zestig jaar zullen moeten sparen om dit Aards Paradijs te bezoeken...

EINDE.

OP DEZE BLADZIJDE
verschijnt weldra
ons nieuw vervolgverhaal:

TEXAS SLIM
dat zich aspect in het
MILIEU VAN DE MODERNE
COW-BOYS IN DE FAR WEST.



De nijlpaarden in hun slijkbad.



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN FRED FUNCKEN



De laatste schermutseling



MARIE-JEANNE hultverde en luisterde gespannen. Ze was er zeker van, dat ze in het kreupelhout iets had horen bewegen. Ze liet zich achter een struk vallen, en keek naar de rand van het bosje, vanwaar het verdacht gerucht kwam. In de Herbst van het jaar 1793 was het in de Vendée alles behalve veilig. De inwoners van Bretagne en Poitou hadden de wapens opgenomen om de beledigingen hun God en hun koning aangedaan te wreken. Iedere dag hadden er bloedige schermutselingen plaats.

Marie-Jeanne luisterde. Haar hart klopte luid, doch ze was niet bang. Ze was nog een kind, dus zou niemand haar kwaad doen. Iedereen in de streek wist echter dat zij de dochter was van Pléverne, een eenvoudige boer, maar 'n trouwe luitenant van generaal de Charette, aanvoerder van de rebellen. Daar hoorde ze weer een geluid. Het was een langgerekt steunen. Het meisje sprong vlug overeind, want ze wist nu dat het een gewonde moest zijn die daar lag te kermen. Haar scherpe ogen hadden de man, die op de grond lag, spoedig gevonden. Hij droeg de uniform van een soldaat van de Republiek. Het was een «Blauwe», dus een tegenstander van haar vader. Ze bleef staan en aarzelde. De soldaat had haar echter gezien, en wou 'n arm opsteken, dan kreunde hij opnieuw en bleef roerloos liggen. Marie-Jeanne ging stil naderbij...

Een ogenblik lang bekeken ze elkaar. In de ogen van de gewonde schitterde eerst hoop, dan onrust.

— Ben je gewond? vroeg het meisje zacht.

— Ja, antwoordde de soldaat met zwakke stem. Sedert gisteravond... Een hinderlaag op de weg van Mâchecoul. Ha, die verwenste rebellen!

Hij zweeg plotseling, want hij had gemerkt dat er een schaduw over het gezicht van het meisje gleed. Hij had zich dus niet vergist, dat meisje was de dochter van een opstandeling.

— Je zult me aan hen uitleveren? vroeg hij bitter.

Marie-Jeanne keek nog steeds naar de soldaat. Hij was jong. Nog haast een kind ondanks zijn getande huid en de diepe rimpels, die de pijn in zijn voorhoofd gegroefd had.

— Heb je veel pijn? vroeg Marie-Jeanne.

— Nogal. Ik werd in het been getroffen. De wonde zelf is misschien niet zo ernstig, maar ik heb veel bloed verloren.

Met angstige blikken speurde hij plotseling de omgeving af en vroeg smeekend:

— Verberg me, kleintje. Als ze me vinden is het met mij gedaan.

Dat was inderdaad zo. Marie-Jeanne wist het. Het was een wrede oorlog en gevangenen werden er niet gemaakt. De rebellen hadden geen kampen, geen kazernen en geen uitgeruste bataljons. Ze vochten tegen de goed georganiseerde troepen van de Republiek, die niet minder wreed waren. De rebellen die niet ter plaatse werden neergeschoten, sleepte men naar het schavot.

— Lever me niet uit! Lever me niet uit! Ik heb een zus van jouw leeftijd. Een zus waarvan ik houd en die op m'n terugkeer wacht. In haar naam vraag ik je...

Marie-Jeanne lei haar vinger op de lippen.

— St. Spreek niet zo luid. Ik zal je redden als ik kan. Kun je nog gaan?

— Misschien, indien je me overleefd helpt.

— Kom met me mee.

Ze nam zijn arm en alhoewel maar twaalf jaar, was ze stevig en kloek gebouwd en kon ze de gewonde overleefd trekken.

— Waar breng je me heen ?

— In een oude, verlaten schuur. Indien je daar blijft is er weinig kans dat men je ontkent. Zodra je beter bent, ga je verder.

— Waarvan wil ik leven ?

— Ik zal je eten brengen. Je bent toch gewond.

Langzaam stapten ze door het kreupelhout en de smalle binnenwegen. Konijnen vliedden voor hun voeten weg en de merendeel liepen hen liegde.

Marie-Jeanne had een paar bussels stro in de schuur geselecteerd en iedere morgen, vóór dag en dauw, opende ze de krakende poort en sleepte een zak binnen gevuld met mals groen voor haar konijntjes. Onder het groen had ze echter brood, fruit en een groot stuk spek verborgen.

— Heb je nog pijn ?

— Veel minder. Heb nog een beetje gelid. Lang zal ik je niet meer tot last dienen.

De soldaat, die zich natuurlijk verveelde, trachtte naar de komst van het meisje om even te kunnen praten. Graag had hij meer over haar geweten. Hij vertelde over zijn kinderjaren, die nog niet ver achter de rug lagen, en zijn jongere zus, die met een tante in de omgeving van Parijs woonde. Op zekere morgen zei hij ook, dat hij Jean Merlin heette.

— Ik heet Marie-Jeanne, antwoordde het meisje eenvoudig.

De wonde begon stilaan en Jean kwam weer op kraacht. Op een avond kwam de kleine Broetense naar de schuur gelopen en zij opgewonden :

— Jean, je moet dadelijk vertrekken. Over enkele minuten komt er een detachement Republikeinen aan het kruispunt van het Croix-Jérôme. Je vrienden kunnen je daar opspijken.

Er viel een stilte. De soldaat raapte zijn spullen haastig bij elkaar en voelde zich diep ontroerd.

— Je bent zo stil, Marie-Jeanne. Waarom zeg je niets ?

— Ze schudde het hoofd.

— Ik denk er aan, dat jij de wapens weer zult opnemen om de mijnen naar te schieten.

— De oorlog, mompelde hij treurig.

— Je bent nu niet meer gewond. Ik zou je niet mogen laten gaan... het is niet of ik verraad pleeg.

— Men pleegt nooit verraad wanneer men een ongelukkige helpt, Marie-Jeanne. Ik kan geen mooie woorden aan mekaar rigelen om je te danken. Ik beloof je, dat ik nooit zal nalaten je vrienden te helpen. Indien ik daartoe gelegenheid heb. Wat je vader betreft... maar ik ken niet eens z'n naam.

— Noël Plevérne.

— Plevérne ? De leider van de bende ? De vriend van generaal de Charette ?

— Ja.

— Ik ben slechts een eenvoudig soldaat, maar in de strijd speelt het toeval een grote rol. Indien ik ooit voor je vader iets doen kan, zal ik het niet nalaten. Dat zweer ik je.

Ze gaven elkaar zwijsend de hand.

— Kom nu, zei het meisje.

★

25 Maart 1796. De strijd werd nog steeds voortgezet, doch met de overwinningen was het generaal de Charette wat nog slechts een opgejaagde vluchteling, die verraden, ingesloten, gewond, nog steeds wilt te ontsnappen en de strijd met een handvol getrouwen hardnekkig voortzette. Bij deze getrouwen was ook de vader van Marie-Jeanne.

Op 'n avond kwam hij plotseling weer in het kleine huis, waar Marie-Jeanne sedert dagen, wakend en biddend, verwachtte. Noël Plevérne zag er bleek, ontziet en schuw uit, maar in zijn ogen schitterde toch nog hoop.

— Alles is nog niet verloren, kind. De chef zal deze avond te Belleville zijn en ik ga er met een bende heen om hem te helpen.

— Met hoevenen zijn jullie ?

— Een tweehonderdtal. De Énarm heeft alles georganiseerd. Deze avond komen we bijeen aan het Croix-Jérôme, vandaar trekken we samen verder.

Plevérne zette zijn plan uiteen. Met het

handvol trouwe, moedige aanhangers zouden ze de omsingeling doorbreken en een kleine post overvallen en de kust bereiken. Daar zou de generaal manschappen, geld en munitie krijgen en ze zouden de strijd tegen de Republikeinen opnieuw kunnen opnemen.

— Zijn laatste woord heeft de Charette nog niet gesproken, voegde Plevérne er hoopvol aan toe.

Marie-Jeanne luisterde al niet meer. Ze zag het Croix-Jérôme en de gestalte van Jean Merlin die hinkend in de nacht vertrokken. Hij hinkte had ze de ongelijk gehad hem die avond te laten gaan...

— Geef me vlug eten en drinken...

— Ja, vader.

Plevérne was spoedig klaar. Marie-Jeanne weerhield hem nog een ogenblik.

— Wees voorzichtig, vader. Ik betrouw de Énarm niet.

— Zwiig. Kinderen mogen zich daarmee bemoeien !

Maar z'n barse stem werd zachter toen hij zei :

— Vaarwel, m'n kleine Marie-Jeanne. Ik weet niet wanneer we elkaar zullen terugzien. Wees braaf en eerlijk en bid voor ons.

Marie-Jeanne wou haar vader nog weerhouden, maar reeds had de duisternis hem opgeslokt en ging hij waar het lot hem riep.

★

Twee uur later werd er opnieuw aan de deur geklopt. Marie-Jeanne rilde, want ze kende die kloep niet. Het moest een vreemde deuring zijn...

— Wie is daar ?

— Doe open, vlug !

— Wie is daar ?

— Jean Merlin, fluisterde een stem.

Marie-Jeanne schoof de grensel weg en herkende de soldaat. Zou hij weer gewond zijn ? Hij hinkte zo erg. Neen, het was alleen de vermoedheid. Hij had zo snel gelopen, dat hij buiten adem op een bank viel. Hij keek enkele ogenblikken zwijsend naar het meisje, en zei dan ernstig :

— Ik kom m'n schuld inlossen, Marie-Jeanne.

— Welke schuld ?

— M'n schuld van erkentelijkheid. Noël Plevérne mag deze avond niet naar het rendez-vous gaan. Het is een val. Eén van je vrienden pleegde verraad.

Ze richtte zich op en werd doodsbleek.

De Énarm ?

— Dat weet ik niet. Ik weet slechts dat mijn bataljon rond het Kruis ligt en al wie er naartoe gaat zit in de zak.

— Dus... de versterking die voor generaal de Charette moest komen...

— Deze namiddag werd de Charette aangehouden.

— Onze generaal...

Er weelden tranen in haar ogen en als beschaamd boog Jean Merlin het hoofd.

— Dank je, Jean.

Ze waren beiden eenvoudige mensen. Hun tong was niet in staat hun diepste gevoelens uit te drukken en er was bovendien geen tijd voor. Marie-Jeanne moest de rebellen verwittigen...

— Ik ga, zei ze.

Ze drukten elkaar nogmaals de hand. Dan liep het meisje vlug in de richting van het Kruis. Het was vier kilometer ver. Zou ze nog op tijd komen ? Ze vermeed de steenweg en liep door de struiken en de heide om er vlugger te zijn. Het had geregend en de grond was glibberig. Ze gleed soms uit en viel. Ze stond weer op en liep verder. Langzamerhand geraakte ze buiten adem en haar benen weigerden dienst. Plotseling hoorde ze het geklik van een wapen, en dan een gedempte stem :

— Wie daar ?

Marie-Jeanne liet zich op de grond vallen; gleed als een paling door de struiken, terwijl ze achter haar nog steeds stemmen hoorde. Het waren de Republikeinen die hun stellingen betrokken.

Honderd meter verder doken er opnieuw schuw op. De maan kwam even tussen twee wolken piepen en tot haar ontzetting zag Marie-Jeanne dat het nogmaals « Blauwen » waren. Ze werd wanhopig. Ze waren reeds al bij het Kruis. Onmogelijk nog verder te gaan ! Ze bleef heel stil liggen en tuurde aandachtig de omgeving af. Neen, ze was niet meer zo ver van haar bestemming dan ze wel dacht. Links liep de weg naar omhoog en rechts, op ongeveer vijftig meter afstand, stond het Kruis. Daar moesten haar vrienden zijn. Plotseling sprong ze overloft en riep met luide doch bevende stem :

— Blijf daar niet staan, vrienden ! De « Blauwen » zijn hier ! Jullie werden verraden ! Blijf daar niet staan ! Ik ben het, Marie-Jeanne Plevérne !

Een schot ging af en een kogel sulde over haar hoofd. Ze sprong op zij, kroop op een kleine heuvel en herhaalde haar waarschuwing nog eens :

— Ga weg ! Ga weg ! Jullie werden verraden !

Kogels sulden rond haar en ze moest vluchten om aan de soldaten, die haar achtervolgden te ontsnappen. Haar waarschuwing werd echter gehoord. Achter haar hoorde ze roepen, vloeken en hier en daar werd er ook gevochten. Het duurde echter niet lang want de Republikeinen wisten bij ondervinding, dat het onbegonnen werk was de rebellen 's nachts in eigen streek, vol struiken, bossen en moerassen, na te zetten. Het appel werd geblazen. Hun plan was mislukt...

Marie-Jeanne zag uit het struikgewas een grote, verkantte gestalte oprijzen die ze dadelijk herkende :

— Vader ! Vader ! Ik was zo bang voor je...

— Wat is er eigenlijk gebeurd ? Vertel het me vlug.

Het meisje vertelde de hele geschiedenis, doch haar stem stakte toe ze het nieuws moest melden, dat de Charette gevangen genomen was.

Noël Plevérne bromde, boog het hoofd en zuchtte pijnlijk.



Die avond eindigde de heldhaftige strijd van Marie-Jeanne tegen de leiders van de jonge Franse Republiek. Drie haar tegenstanders ze het vol gehouden zonder wapens, zonder geld en zonder hoop. Slechts enkelen bleven er over, die nu zo stil mogelijk door het struikgewas slopen en in hun hand het geweer klemde, dat totaal nutteloos geworden was. Bij hen was er ook een grote, ruwe boer. Hij ging heel langzaam, zwijsend. Hij wou geen licht geven aan zijn teleurstelling en wanhoop. Maar in z'n hart was er ook vreugde en fierheid om het moedig gedrag van Marie-Jeanne en hij hield haar hand stevig in de zijne gedrukt.

DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

In het moment dat de vledermuis samen met de schat vliegt
wordt hij door een tweede vledermuis aangevallen...

Wel, alle donderende donders!
Nog een vledermuis! En dit-
maal een echt spook!



Een korte worsteling, en de vermorde
dief wordt met de schatkist van de ring-
muur in het water geïjlerd...



Wat een drama! De vle-
dermuis wreekt zich
op de schender van het
geheim van de schat...



Isidoor, de gids, rent naar de toren
waarin de spookgedaante verdween,
terwijl Lambik, Jurke en Wirke naar de
ringmuur snellen...



Hij komt niet boven!
Ik spring hem na en
zal hem redden!



Lambik duikt manhaf-
tig van de ringmuur, en
plons in het donkere wa-
ter van de slotgracht



Verdorie! Nu heb
ik nog wat ver-
gefen!



Vooruit
maar!
Weer naar
boven!



Ik heb iets vergeten.
Haal vlug een
emmer water!



Hier, Lambik!
Waarvoor moet
die emmer wa-
ter dienen?



Weten jullie dan niet,
dat het onvoorzichtig
is te duiken zonder
eerst de borstende pol-
sen te bevochtigen?



Een tweede maal duikt Lambik.
Op de bodem rcharrelt hij
rond, in de hoop de verdron-
ken vledermuis te vinden...



MANNEN OP DE MAAN

Kuifje en zijn vrienden zijn opgesloten in de raket, die hen naar de maan zal brengen. Het vertreksein werd gegeven en ze stegen de hoogte in op Gods genade...



DE WOUDEGEEST VAN BORNEO

VERHAAL DOOR GRETA BEUGEN — GEILLUSTREERD DOOR PANIS

IN het oerwoud van West-Borneo zaten enige mannen bij een kampvuur. Het waren natuurkundigen, die van uit Europa naar de woeste streken waren gereisd, om er zich persoonlijk van te vergewissen of het waar was, dat er daar een zeer eigenaardige neusaap verbleef, die door de inboorlingen « de witte man » werd genoemd.

Naast hen zat een kleurling, die hen als gids terzijde stond. De dragers zaten even verder, bij een tweede vuur.

De oudste geleerde verbrak de stilte

« Ik had nooit durven hopen, dat wij zo snel in ons opzet zouden slagen, zei hij. Wij weten thans, dat « de witte man » werkelijk bestaat, want wij hebben hem heden namiddag duidelijk kunnen waarnemen. Wij hebben allemaal gezien, dat hij een grote, plompe gebogen neus heeft, die tot aan zijn kin reikt. En het is voorzeker om zijn glad, rozig gezicht, dat de kleurlingen hem « witte man » hebben genoemd. Hij is bruin van kleur, met een witte rug en een lange witte staart. Daarover zijn wij het eens, nietwaar? »

« Zeker, professor, antwoorde een jongere collega. Bovendien hebben wij verschillende foto's kunnen nemen, die onze waarnemingen zullen bevestigen! »

De grijze geleerde wendde zich in de inlandse taal tot de gids, die kalm en waardig naar de dansende vlammen schouwde

« Matumbo, zei hij, wil je ons thans de geschiedenis van de « witte man » verhalen, zoals je ons daarstraks belood hebt? »

« Zeker, o wijze blanke », antwoorde de inboorling

Hij kruiste de armen over de borst en begon te vertellen, terwijl elkeen opletend luisterde...

★

Op zekere dag werden de inwoners van een nederzetting in West-Borneo door het doffe gedruis van de tamtams verwittigd, dat enige blanken de streek doorkruisten en zich

allesbehalve beschaafd gedroegen. Ditmaal waren het geen liefdevolle paters, maar een bende gelukzoekers, op speurtocht naar kostbare orchideeën. Zij stelden zich ruw aan en kastijdden de inboorlingen met de zweep, indien hun bevelen niet dadelijk werden uitgevoerd.

De blanke die de leiding had, een dom, wreedaardig

pen van de bomen bloeien, waar zij door de zonnestralen kunnen gestreeld worden.

Bevend vergezelden de inboorlingen de avonturiers.

Op een bepaald ogenblik kwamen zij aan een riviertje, dat door het woud stroomde. Hier bleven de inboorlingen staan en zelfs de vreselijkste bedreigingen en zweepslagen

raden en de ijlings vluchtende kleurlingen verwittigd, dat er achter zijn rug iets gebeurde. Met zijn geweer in de hand draaide hij zich om en bemerkte op enige afstand een onzigtelijke gedaante

Het was een donkergetinte reus, gekleed met een mantel van dierenvelen. Zijn ogen bliksemde onheilspellend en hij trad langzaam naderbij. De blanke richtte zijn wapen en drukte af. Een schot weerklonk en de kogel verliet de loop, maar als door een geheimzinnige macht bewogen, viel hij zonder doel te raken in het zand, vóór de voeten van de door angst verstevende avonturier.

De reus trad naar hem toe, maar niet om hem te grijpen, want op korte afstand bleef hij staan, strekte een behaarde arm naar de blanke uit en riep met een stem, die donderend door het woud golfde, enige geheimzinnige, onverstaanbare woorden

De blanken, die aan de andere oever stonden en eveneens tevergeefs trachtten de reus met hun vuurwapens te treffen, bemerkten plotseling dat zich bij hun chef iets ongelooflijks voltrok: hij veranderde geleidelijk in een bruine aap met witte rug en witte staart, terwijl zijn geelaat de verwaande, domme trekken behield

Verschrikd wierpen zij de wapens neer en sloegen huilend op de vlucht.

Men heeft nooit meer iets over hen gehoord..

★

De kleurling had zijn somber verhaal bijna geëindigd. Het had, in de stilte van de oerwoudnacht, op het gezelschap een zeer diepe indruk gemaakt

« Sindsdien, zei de verteller, nadat zijn woorden goed bezonnen waren, zwerft de witte man in onze streken rond. Hij kan niet sterven en is onkwetsbaar, maar moet hier eeuwig blijven ronddolen, van boom tot boom, omdat hij eens de macht van Nbab-Hmba, de woudgeest, uit ijdelheid en gewinzucht heeft getoetseerd. »



man, had een plompe, gebogen neus

Toen zij in de nederzetting aankwamen, begaf de blanke zich dadelijk naar de hut van het stamhoofd en gaf het bevel, dat alle inboorlingen hem en zijn gezellen moesten behulpzaam zijn om de mooiste orchideeën op te zoeken. Zij moesten in de woudreuzen klimmen en de bloemen ongeschonden naar beneden brengen.

Men weet dat de bloemen in het oerwoud niet alleen op de bodem, maar ook in de top-

konden hen niet dwingen, het riviertje over te steken. Daar huide immers een machtige bosgeest, die niemand ongestraft in zijn gebied liet doordringen.

Ziende dat zijn misbaar niet hielp, waadde de woeste blanke door de rivier naar de overkant, om duidelijk te laten blijken dat de woudgeest tegenover hem niets vermocht.

Van op de andere oever riep hij zijn gezellen en de inboorlingen toe, hem te volgen.

Hij werd echter door de schelle kreten van zijn kame-

De blauwe Saffieren



HIER PUBLICEREN WE HET VERHAAL VAN EEN GOED INGEKLEED BOSSPEL DAT DOOR EEN SCOUTSGROEP IN DE KEMPEN GESPEELD WERD. IK KAN JULIE VERZEKEREN DAT AL WIE AAN DIT SPEL MEESPEELDE, ZICH GOED VERMAAKT HEEFT EN IK WENS JULIE EVEN VEEL PLEZIER.

6

EN document onthulde ons het bestaan van een «pagode» in het woud. In die pagode werd een schat bewaard door enkele «hogepriesters». Volgens de oude kronieken zou deze schat uit blauwe saffieren bestaan. Het document sprak niet alleen over het bestaan van de schat, het wees de weg om hem op te sporen! Wie zou aan de bekooring kunnen weerstaan schatzenzoeker te spelen?

Volg de beek, die op honderd meter van het punt loopt waar je dit document gevonden hebt. Ga in de bedding van de beek stroomopwaarts en je zult een hogepriester aantreffen. Een zoete kruidendrank kan er hem misschien toe overhalen je de weg te wijzen naar de vagevuur van de blauwe saffieren. Zo luidde het document.

We speelden onze schoenen en kousen uit en waanden door de beek om aan de hogepriester de sterk gesuikerde koffie uit onze veldfles aan te bieden. We troffen hem aan spelend op een fluit in een kronikel van de beek. Hij liet zich door onze zoete godendrank bekoren, en fluiserde ons daarna in het oor:

— Volg verder de bedding van de beek, tot aan de eerste zilverberk langs de rechteroever. Tracht daar de tonen op te vangen van de fluit van mijn collega. Ze zullen jullie verder loodsen.

En wij verder door de bedding van de beek. Aan de bewuste zilverberk klommen we de oever op, en hoorden dadelijk de fluitsignalen. We noteerden iedere morsaletter en kregen de volgende raad:

V-a-n - w-a-r-r - j-e - n-u - a-t-a-a-t - b-r-e-n-g-t - e-n-n - p-j-l-i-s-p-o-o-r - j-e - n-a-a-r



De eerste «hogepriester»...

- e-e-n - g-e-d-i-e-n-s-t-i-g - a-t-g-o-o-d-e-n-p-r-i-e-s-t-e-r.

Een boogschiet verder ontdekten we het eerste pijltje. Daar naartoe volgde de beek, onvindbaar. We verspeelden daar wel tien minuten. Eindelijk vonden we het tweede pijltje. De gins het dwars door de heide (ik kan je verzekeren dat het niet gemakkelijk was om

al de pijltjes in het heldekruis te zoeken. We kwamen aan een dennebosje. Aan de rand van het «hellige woud» troffen we een «afgodiendenaar» aan, die op een toeristenstoeltje zat te zoezelen. Hij droeg een veelkleurige wollen tulband, een paars gestreepte vest en een zwarte rok. Uit erbed vielen we op onze knieën, en poogden hem met een schuchter gekuch uit zijn diepe slaap te wekken.

Onze lalt slaagde. De hogepriester werd wakker. Met diepe salamaleks trachten we de eventuele vervloeking van de rustverstoorders af te weren. Onze lyster in 't salamaleks toverde een voldane glimlach op het gelaat van de «afgodiendenaar». Voor zijn voeten lag een kleine schat gewikkeld in een wit-rood geruit-laken. Hij ontknoopte dat tafellaken en zei:

— Kijk goed. Schrijf niets op.



«Hogepriester n° 2» (alias onze sympathieke aalmoezenier)...

Zeg geen woord. Ga naar mijn collega die aan de voet van de hoogste boom in dit woud zit en vertel hem waaruit mijn schat bestaat. Wanneer uw inventaris volledig is, zal hij weten dat ik u gezonden heb, en u op zijn beurt in de goede richting verder helpen.

Nog nooit hadden onze ogen een zo rijk gevarieerde schatverzameling gezien, zelfs niet op de kamer van oudere broers... Scheutveers, stopcontacten, pijp, lepels en vorken, tandenborstel, enz. In het geheel negentien voorwerpen.

— Gezien? vroeg de «hogepriester», en hij knoopte zijn rood-witgeruit tafellaken weer dicht.

— Gaat in vrede, mijn zonen! Boeddha weze met u! Salim!

Ten koste van heel wat schrammen aan armen en benen baanden we ons een weg door het dicht en donker dennebos naar de hoogste boom, waar we inderdaad een ander «hogepriester» aantroffen op een bank. Hij kloog steen en been over een verstukte voet, een ontwichte arm, een derde wonde in zijn dij, en over muggebeten...

Het was ik! kermde de ongelukkige. Moest ik een dochter hebben, ik schonk haar hand



Met diepe salamaleks trachten we de vervloeking af te weren...

aan hem die me van al mijn kwalen kan verlossen. Maar ik heb spijtig genoeg geen dochter. Boeddha heeft er me geen geschonken. Daarom zal ik aan hem die me helpen kan, een geheim toevertrouwen: de weg naar de pagode van de blauwe saffieren!

De regels van het spel eisten, dat we de ongelukkige hogepriester met onze kennis van Eerste Hulp bij ongevallen zouden helpen. Indien onze hulp juist was, zou hij ons de laatste etappe aanwijzen die we moesten afleggen om de pagode te bereiken. We kenden onze EHBO gelukkig goed genoeg, en de zwaar gekwetste hogepriester leverden ons zijn geheim: in Zeventig stappen in de richting van de zon, en dan zullen jullie het dak van de pagode zien.

Wij deden de zeventig stappen, en die bezorgden ons weer een stel schrammen, zodat we onze EHBO op ons eigen mochten toepassen.

We kwamen aan de rand van een open plek, en zagden in het midden de pagode verrijzen! (Een soort van blokhut waar blanke van de stad aan de brede stroom hun weekend komen doorbrengen.) De regels van het spel eisten dat we de nummers die de «hogepriesters» op hun pet droegen, zouden afroepen. Zo moesten we de twee hogepriesters die in velduniform op het dak van de pagode met een verrekijker de rand van het bos afspuurden, onschadelijk maken en dan zou de schat ons als een rijpe vrucht in de schoot vallen. Hun nummers waren verduidelijk klein en we moesten heel wat toeren uithalen om die te kunnen lezen. Je

Twee «hogepriesters» in velduniform bewaakten de schat...

moet weten dat de «hogepriesters» ons buiten gevecht mochten stellen door onze naam af te roepen. We moesten dus uit hun gezicht blijven.

Plotseling schalde een triomfantelijke stem:

639!
Het was Jan van Hoef, die meende het nummer van een «hogepriester» gelezen te hebben.

Ik ben er aan! kermde een van de twee «afgodiendenaars».

Maar de andere gaf het niet op.

— Jef Schelling, riep hij. Jij bent er ook aan! En jij daar, Jan Verbiest! Twee deden.

635! riep Mark en hij sprong zeggend recht midden de varens.

— Neen, Mark, niet juist! Maar nu ben jij er aan!

Weer een slachtoffer. Bert Smets. Gelukkig had hij zich niet laten zien, want anders was hij er ook aan geweest.

— 633! riep Erik.

En met dat cijfer behaalden we de zege. Want daarmee werd de laatste «hogepriester» die de schat moest bewaken, uitgeschakeld. De blauwe saffieren waren aan ons! Iedereen kwam uit zijn schuilplaats te voorschijn en moest nog een schets van de pagode inleveren.

— Ik was mijn papier onderweg verloren, zuchtte de Snoek. Ik heb de schets op mijn arm gemaakt, zei hij beteuterd.

Het spel was gedaan. Pan speelde een farandolke en na een roezemoeke uitwisseling van indrukken gaf fluitsen het teken voor de terugkeer naar het kamp. Pan floot een liedje en iedereen zong lustig mee.

Johan DE BRABANDER



We hebben Erik dan in de bloemekes gezet...



David Balfour

NAAR DE ROMAN VAN R.-L. STEVENSON

TEKSTEN EN TEKENINGEN

De « Covenant » leed schipbreuk, David spoelde aan op de Schotse kust en ging op zoek naar zijn vriend Alan Breck, van de clan van de Stuarts. Hij ontmoet de « Roodjakken » waarvoor men hem waarschuwde...

VAN JACQUES LAUDY

Is er hier geen veerman in de buurt ?

Ja, ginds !... Altijd rechtdoor !

Oef !... Die Neil Mac Rob heeft me werkelijk bang gemaakt en wat heb ik eigenlijk te vrezen ? Ik ben toch geen Jacobiet ! Ik was erg dwaas me zo zenuwachtig te tonen. Dat zal me niet meer overkomen !

Hola, jongeman, waar ga je heen ?

Henderland, om je te dienen. Indien je de richting van Loch Linnhe uitgaat, kunnen we samen opstappen.

Fijn ! Ik heet David Balfour en ben vreemdeling in de streek.

Heb je geen snuffie tabak ? Ik ben catechist en als versterking neem ik nooit tabak mee, zie je !

Ik heb geen tabak...

Appin met zijn koppige inwoners heeft lang weerstand geboden en erg veel te lijden gehad van de repressie...

Kent u James Glens ?

Zwijg me daarover ! Hij is de halfbroer van Ardsheil, chef van de Stuartclan en ziel van de weerstand!

En kent u Alan Breck ?

Neen en ik wens dit ook niet ! Hij is overal en nergens... Wie weet spookt hij hier op dit ogenblik niet rond !

Heb je in de uiterste hoek van je zak geen snuff tabak voor me ? Echt niet ?

Neen, werkelijk niet ! En...wat denkt u over Colin Roy, de Rode Vos ?

Ik bemoei me niet met politiek ! Men heeft me gezegd, dat die Colin Roy de weerbarstigste boeren van hun hofsteden jaagt en... Ik heb zo'n idee, dat hij niet op z'n bed zal sterven !

Hier zijn we op het land van de Stuartclan en de wilde Cameronclan is niet ver !... Maar daar is Loch Linnhe en m'n huls !

Plotseling verliest hij zijn waardige houding...

Kom, vlug, vlug !

Wat heb je toch, Mr Henderland



DE KUIFJE'S BON

HEB JE REEDS
EEN
KUIFJE'S BLOC-NOTES?

DE KUIFJE'S BLOC-NOTES
IS FIJN EN PRACTISCH.
MEN KAN ER NAAST DE
BLOC NOTAPAPIER OOK
EEN ABONNEMENT- OF
IDENTITEITSKAART IN-
STEKEN.

VERKRIJGBAAR IN RIJL
VOOR
250 KUIFJE'S PUNTEN.



TEL
zorgvuldig je
punten!

Voortaan zullen
alle onvolledige inzendingen
zonder gevolg gelaten worden.

DEZE WEEK HEBBEN 27 VERSTROOIDE JONGENS HUN
KUIFJE'S BONN ZONDER NAAM OF ADRES OPGESTUURD.
DOE NIET ZOALS ZIJ!

★

Bekijk aandachtig de onderstaande lijst, want al deze
producten bieden je KUIFJE'S BONN.



- In dit nummer vind je een KUIFJE'S BON. Voeg hem bij je verzameling.
- Zend je KUIFJE'S BONN naar : KUIFJE, Dienst T., Lombardstraat, 24, Brussel.

JAN BALIS VERTELT OVER

HET HERDERSLEVEN

(Zie nr 41, blz. 15.)

Ik had wat kleine sigaren uit België meegebracht. Ik bood mijn herder een sigaretje aan en om het meisje gaf ik een stuk chocolade. De vriendschap was nu voor goed gesloten. Hij beet de tip van het sigaretje en stak tusseltijds zijn hand vooruit :

— Jio, sei hij, zichzelve voorstellend, en op het meisje wijzend zei hij : Marina, mei fille.

Enkele ogenblikken later zaten we rond een primitieve haard. Jio had me een enorme houten teel met melk aangeboden. Daar zat ruim twee liter in en daarbij zwom er nog een half pond geitenhaar in rond. Ik deed mijn best, maar na een liter van die grijze melk ingeswolgen te hebben, moest ik toch de teel op de grond zetten. Jio bekeek me wantrouwig, en zei op een nerveuse toon :

— Smack! het soms niet?

Ik begreep dat me niets anders te doen stond dan de melk tot op de bodem te ledigen. Daarop zei ik :

— Wacht wat, ik ben ten einde adem. Te rap gestapt.

Maar Jio's wantrouwen verdween slechts, toen op de bodem der teel alleen nog een kloosje geitenharen overbleef.

Jio knipte de teel uit met zijn mond. Daarna ging hij zijn dieren maken. Een honderdtal schapen, een vijftigtal geiten en twintig koeien. Hij strooide wat zout op een steen en riep toen op een schreeuwtoon een naam. Enkele ogenblikken later kwamen een grote ram aangestormd. Hij was gema geschoven, maar op zijn rug had men drie kuifjes wel overgelaten.

— Dat is Beromo, verklaarde hij, waar hij gant volgt de ganse kudde schapen. Maar als hij niet mee wil, wil die kudde ook niet mee.

Het dier gewaardigde me geen blik, en begon gulsig al het zout op te likken. De kudde kwam kort daarop aangegepeld. De honden joegen ze in een dispanning en de herder nam ze er een voor een uit om ze te melken. Het verwonderde mij dat die dieren zo weinig melk gaven, maar ik vergat dat ze de hele dag rondlopen en aan alpinisme doen. Jio vertelde me dat het nog al eens gebeurt, dat het vee zich te ver waagt en dan niet meer naar beneden kan. De herder moet het dier dan te hulp. Wanneer hij het na een dikwijls gevaarlijke klimpartij heeft bereikt, moet hij het meestal in zijn brede rugzak binden en er zo mee naar beneden kruipen.

Als avondmaal diende Jio een schotel op waarin hij een soort brei had laten branden. Jio sette de pan op een kist die dienst deed als tafel en gaf me een lepel. We aten met ons drieën uit eenzelfde pan. In de haard gloeide een soort turf, en ik vroeg me af van waar die turf wel kwam. Het woord turf bleek Jio niet eens te kennen, maar hij vertelde me dat die platte stukjes brandstof niets anders waren dan koeiendrek die men op stenen droogt.

's Anderendaags kwam de houten teel terug op tafel. Van een schap nam Jio een plat brood, dat hij met veel moeite in stukken brak om het daarna in de melk te weken te leggen. Weer aten we met ons drieën uit eenzelfde schotel. Daarna maakte Jio de teel weer proper met zijn elleboog, en zette ze van kant voor een volgend gebruik. Toen zei hij me dat hij kans ging maken. Hij liep naar buiten om enkele ogenblikken later terug te komen met een stel plantjes die hij ongewassen in een tobbe melk smet. De melk keerde haast ogenblikkelijk. Ondertussen nam hij van de schap een hele koei klompen van dat hard brood, en liep het te weken in melk. De gekaarde melk goot hij door een soort neteldoek en de kaas die overbleef, kneedde hij telkens met gewekt brood. Het geheel werd tot broodjes gepampeld en op een plank gelegd. Hij vroeg mij de volle plank te willen dragen en we brachten ze naar een brede steunbeer tegen de wand van een rit. Die steunbeer was niets anders dan een opstapeling van stenen, die een klein grotje vormden. Daarbinnen lagen er kaasbroodjes op smalle latjes. De lattenrooster stond op een dertig centimeter van de grond. Op de grond zelf lag er schepennet. We schoven al de kaasjes op een lattenrooster, en toen rolde Jio grote stenen voor de opening. Alle apelen sloot hij zorgvuldig af met graszoden.

De dag was voorbij, zonder dat we het merkten en ik begon me af te vragen waar herders de tijd vinden om fluit te spelen en houten beeldjes te snijden. Terwijl we in de hut gingen, stelde ik die vraag aan Jio. Hij lachte me uit, zeggende :

— Dat herders bij klaarlichten dag de tijd vinden om fluit te spelen en beeldjes te snijden, dat zal wel legende zijn !...

De negers van het eiland Hatil zijn in opstand gekomen. Zijn Durand is gevangen. Eustache, trouw en eerich, Eustache, wordt gevangenisbewaarder in de hoop zijn meester te kunnen redden...

OPSTAND IN SAN DOMINGO



TEKENINGEN VAN

CAPRIOLI



Eustache fluisterde de dokter in het oor dat zijn dochter gaaf en gezond was en de arme man weende van aandoening...



— Nu zullen we trachten je te redden. Doe alsof je me niet kent. Ik verwittig je wanneer het geschikte moment aangebroken is!



De volgende dag ging Eustache weer naar de neergebrande woning van zijn meester en om een zeer geheimzinnig werkje op te knappen. Twee dagen later, bij het invallen van de duisternis...



— Alles is gereed. Verf je gezicht en handen met deze kleurstof en verwissel je kleren met mij. Ik kan nu niet meegaan...



Alles is klaar. Enkele minuten later was Paul Durand vermomd als negerbewaaker...



— Ja, m'n beste Eustache...
— Luister: je gaat buiten en loopt met Pedro naar de hut. Daar wachten op mij. Zo ik niet kom, met de kleine boot naar het Gabbians-eiland roelen. Begrepen?



— Ik kan nu niet meegaan, vervolgde Eustache, terwijl hij het hemd van de geneesheer scheurde, opdat de verdenking niet op Marc zou vallen...



— Dit is een « truc » voor Juanito. Hij is een Creool en heel slim! Eustache nog veel slimmer... comédie spelen en zijn meester en de goede Marc redden. Vooraleer te vertrekken, heb je me vastgebonden... deur met de sleutel gesloten...
De dokter knikte. Hij had het begrepen.



Enkele tijd later...



Op het binnenplein van het klooster speelden en redetwisten de bewakers. Marc stond als schilfwacht voor de ingang. Hij zag de dokter, als neger vermomd, voorbijkomen, doch geen spier van zijn gelaat vertrok...



Een beetje verder vond Durand de jonge Pedro en zonder een woord te zeggen verlieten ze samen de stad...

(Wordt voortgezet.)



DE RING VAN GIBIL



Henk en zijn vrienden kregen de toelating het eiland te verlaten op voorwaarde dat ze niets meenemen. Terwijl ze naar de zee marcheren, verplicht Nasir Abu hen, onder bedreiging van zijn revolver, gouden platen van de tempel te roven...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING



Een klok!... Het is een klok!
Men kan ze duidelijk horen.



Ik hoor niets meer.

De chef zegt dat hij dit geluid niet kan verklaren...



Ach, ik ben dom! Het is de klok van de « El Najashi »! De twee matrozen die aan boord bleven, zoeken ons en seinen op die wijze hun aanwezigheid...



Vooruit! Looppas! Ik hoop maar dat mijn schip nog zeevaardig is.



Alleen geleid door het geluid van de klok lopen onze vrienden over trappen, rotsen en kleine watervallen... Oom Glenir kan de chef naderen en hem in twee woorden uiteenzetten, dat men van de gelegenheid zou moeten gebruik maken om Nasir Abu en Armand te overmeesteren. De chef antwoordt echter met een glimlach die oom uit het veld staat...



Ze moeten langs een steile afgrond. Het pad is zo smal, dat een man er nauwelijks de voet kan zetten. Henk ziet dat de chef en de slaaf plotseling in een enge rotskloof verdwijnen...



Nasir en Armand vormen nog steeds de achterhoede en op het ogenblik dat ze voorbij de kloof gaan, springen de inboorlingen toe...



De vier mannen grijpen elkaar vast... Drie schoten weerklinken, dan een akelige gil...



Als een kluiwen vallen ze alle vier in de bodenloze diepte...



Het is vreselijk!

Die ongelukkigen!



Hier kunnen we niet meer helpen... Wat 'n keis! Liever dan ons aan de genade of de ongenade van die twee schurken over te leveren, storten ze zich met hen in de diepte. De officier betaalde zijn erkentelijkheid heel duur. Henk...



Henk! Oom! Kijk!!!...

KLEINE SPORTWERELD

EEN SPORT WAAROVER MEN NOOIT SPREEKT



WIE heeft er de liefhebbers van het bolspel nog niet gadergeslagen? Zondags bij mooi weer, liefst in de schaduw van hoge eiken of beuken? Het zijn niet alleen de jongelui die bij het bolspel tijd en omgeving vergeeten, doch ook gezette burgers van vijftig en zestig jaar met grijs haar en een dik buikje. Maar het bolspel is toch geen sport, hoor ik vaak zeggen. Niet te ving, want moest een van de liefhebbers het horen, hij zou vreselijk boos zijn! Je hoeft daarbij niet lang naar het spel te kijken, om te weten dat er heel wat handigheid en kracht toe nodig is. Spreek een liefhebber van het bolspel niet over voetbal, want hij zal misprijzend de schouders ophalen en zeggen:

— Voetbal is dat nu sport? Ja, misschien voor de twee en twintig die over het veld rennen, maar hoe zit dat met die duizenden kijkers? Hoeveel zouden er daarvan aan sport doen? Een paar weken geleden werd er te Lyon een grote wedstrijd voor bolspelers gehouden en er waren er 12.000 opgekomen! Die twaalf duizend stonden niet alleen te kijken, ze speelden ook. Dat noem ik sport!

Dat is inderdaad een argument. Vinden jullie ook niet, vrienden? En er is nog een ander aspect. Een bol weegt één kilo. Iedere maal de speler de bol van één kilo twintig meter ver slingert, moet hij een kracht van vier kilogrammeter opbrengen. Indien hij dit vijftig maal doet tijdens een spel, heeft hij een kracht van 200 kilogrammeter moeten voortbrengen.

Dat is geen kleinigheid en we moeten toegeven dat het bolspel inderdaad een sport is!

DE ONGELOVIGE THOMAS

STAAFT men een tijdlang te kijken op het spel moet men de kracht en de handigheid van sommige spelers onverholen bewonderen. Een toerist uit het Noorden stond eens te kijken naar het bolspel in Lyon en toonde er zich niet erg geesdriftig over. Een van de spelers, een zekere Roget, zei hem: « Leg je armbanduurwerk op een bol op twintig meter van hier en met één worp gooi ik het aan stukken. »

De Noordeling lachte en dacht: « Hier in het Zuiden zijn ze maar alleen sterk met hun tong. Ik kan het gerust wagen. »

Hij lei z'n armbanduurwerk op de aangewezen bol en... knots... het vloog letterlijk aan stukken.

De arme man wist niet dat Roget iedere dag maar eventjes 150 bollen werpt om fit te blijven!

DIT WAS NOG NOOIT GEBEURD



Het Internationaal Waterpolokampioenschap voor Militairen werd te Monaco betwist. Na afloop stelde de jury tot haar grote verbazing vast dat drie ploegen eerst waren, nl. België, Holland en Frankrijk!

Zolets had men nog nooit beleefd, niet in een Olympisch, Europees of zelfs nationaal toernooi.

Wat nu gedaan?

De juryleden waren zo wijs als Salomon en beslisten dat iedere ploeg de beker vier maanden zo mogen bewaren!

EEN NATIONALE FEESTDAG IN JAMAICA

De ploeg van Jamaica won tijdens de Olympische Spelen van Helsinki de aflossingskoers over de vier maal 400 m. en dit verwekte over heel het eiland een golf van geestdrift. De regering van Jamaica heeft beslist en besloten, dat 28 juli voortaan als een nationale feestdag zal gevierd worden met betaald verlof. Het spreekt vanzelf dat iedereen tevreden was!

Stel je even voor wat het zou zijn, moesten alle landen dit voorbeeld gevolgd hebben! In de Verenigde Staten had men dan meteen een paar weken extra-vacantie kunnen geven!

DE GOUDMEDAILLES

De Amerikaanse atleten hebben niet veel geluk, want in hun land heeft men voor een goudmedaille alleen lovende woorden. De sportkampioenen van Egypte, Turkije en Argentinië daarentegen krijgen van hun regering huizen, gronden, enz.

De Braziliaan da Silva sloeg te Helsinki drie maal het wereldrecord d r i e d u b b e l e sprong. Hij zal spoedig bezit kunnen nemen van 'n huis dat een miljoen B. francs is! Sedert dit nieuws bekend is, oefent heel de Braziliaanse jeugd de driedubbele sprong met het oog op de Olympische Spelen van Melbourne.



Bij de bank gekomen, knielt Bill Bockey neer...

Een stevige lading dynamiet en klaar is Kees!



En nu dekking zoeken!



In de bergen wachten de Zwartvoeten...



De vernietiging van de bank zal paniek zaaien in Bang City en daarvan moeten we profiteren om aan te vallen...



(Wordt voortgezet.)



DIEREN HELPEN ELKAAR

EEN boer van Mülhausen in Thüringen heeft een aantal biggen waarvan er één doof en blind geboren is. Als het voederdij is en de overige biggen zich om de trog verdringen, gebeurt het soms dat de blinde de voederbak niet vinden kan. Voor dat ze zelf ook nog maar een hap geïregen hebben, komen twee biggen de blinde te hulp. Zij springen tegen het diertje op en duwen het in de richting van de trog. Pas als de blinde begint te eten, zorgt het behulpzame tweetal er voor zelf ook iets te krijgen.

DE LETTER "E"

WEET je welke de meest gebruikte letter is van ons alfabet? De eerste letter van het woord **eerst** en tevens die van het woord **ezel**. Op 1.000 woorden komt zij in het Engels 391 maal voor, in het Spaans 878 maal, in het Frans 650 maal en in het Duits 988 keer. In de gesproken taal zal ze nog wel meer voorkomen, wanneer men rekening moet houden met al de «e...s» wanneer men naar een woord moet zoeken.

Vragen Kost Niets!

— Mijnheer de advocaat, ik zou u iets willen vragen. Vragen kost geen geld, nietwaar?

— Neen, vragen kost niets, maar het antwoord wel.

HET IDIOOTSTE DIER

MOEST men je eens vragen of je weet wel het idiootste dier is, wat zou je antwoorden? Je weet het niet? Wel ziehier dan de reproductie van het idiootste dier is de mot.

Waarom?
Wel omdat het dier 's winters in peulstakken huist en 's Winters een onderkomen zoekt in hadkostuums...

MOEST MEN EENS AL DRUKKEN WAT EEN MENS OP EEN JAAR ZEGT...

dan zou men 66 boeken van ieder 300 pagina's nodig hebben! En dat voor een normaal mens (praatzieke dames zouden het misschien nauwelijks met het dubbele doen). Zwitserse geleerden hebben berekend dat een normaal, volwassen mens dagelijks 18.000

VROUWELIJKE PARACHUTISTEN

Wanneer je deze titel leest, verwacht je dat een of andere naïeve vrouwelijke stootgroep opgericht heeft. Neen (er zijn er zo wel reeds) maar uit Canada berikt ons het bericht dat men daar vrijwilligersbrigades opgericht heeft die bestaan uit vrouwelijke dokters, verpleegsters, vrouwen die in noodgevallen per vliegtuig naar afgelegen woningen of dorpen gebracht worden, daar met een ransel met 65 kg. geneesmiddelen, doktersapparaten en mondvoorraad uit het vliegtuig springen. Deze vrouwelijke pioniers hebben reeds talrijke levens gered van kinderen, moeders en oude van dagen die in ingesneeuwde dorpen of afgelegen trappendorpen in nood verkeerden. Zouden onder onze lezeressen ook meisjes zijn die zich in zulke vrouwelijke parachutistenbrigades zouden willen laten inschrijven?



Dit is nog een mooie kiekje van het prachtige slot van Chambord in de Loirevallei.



Deze mooie foto werd genomen op het Normandisch strand te La Baule. Ken je dit spel? Vraag eens aan je leraar of leider het aan te leren, want het is aangenaam.



Drie heren reizen in hetzelfde treincompartiment. De eerste vraagt: — Pardon, heeft u misschien geen luciferje voor me?

De twee andere heren tasten al hun zakken af en zeggen dan hoofdschuddend:

Helaas, neen, mijnheer. Het spijt me maar... De eerste koudweg: — In dit geval zal ik de mijne maar gebruiken.

DURE SIGARETTEN

VOOR één pakje van 20 sigareten moet een Duitse arbeider onderhalf uur werken. Een Italiaanse slechts 44 minuten, een Britse 25 min., een Fransman 18, een Zwitsers 11, een Amerikaan 10,5 en een Nederlander 5 minuten. In Duitsland zijn de sigareten duur omwille van de zware belasting.

OP DE TANDEM

EERSTE tandemrijder. — Oef! 'k Ben blij dat ik boven op die heuvel ben. Het was verdraaid lastig, niet! Tweede tandemrijder. — Maar goed dat ik de heuvel tijde geremd heb, anders rolden we weer naar beneden.

HOE GROOT

IS EEN

REGENDRUPPEL?

WETEN jullie niet? Wel, de meteorologen van New Hampshire in Amerika weten het heel goed, maar op het ogenblik verrichten ze waarnemingen met suiker, olie en nylonkousen om dat te weten te komen! Men wil de juiste grootte van de regendruppels kennen om hieruit theoretisch de sterkte van radar-echo's te berekenen, wanneer deze door een regengordijn worden teruggekaatst.

De nylonkousen worden licht geolied en dan met pedersauker bestrooid. Elke regendruppel die op dit scherm valt, maakt een mooi spoor in het olievet, dat direct de grootte van de druppels aangeeft.

HET ONTROERENDSTE VERHAAL VAN DE TWEEDE WERELDOORLOG WERD GESCHREVEN DOOR EEN HOLLANDS MEISJE VAN 13 JAAR

Tijdens de oorlog werd Anne Franke, een Hollands meisje met haar ouders door de Duitse politie naar een concentratiekamp gevoerd. Alleen haar vader overleefde de oorlog. Anne stierf in het kamp, twee maanden vóór de bevrijding! Een paar jaar geleden verscheen te Amsterdam Anne's dagboek onder de titel «Het Achterhuis». Niet lang geleden verscheen te New York de Amerikaanse vertaling van dit boek, onder de titel «Het Dagboek van een klein Meisje». «Time», het grootste Amerikaanse weekblad, noemde dit boek het ontroerendste dat over de tweede wereldoorlog geschreven werd.

WAAR WORDEN DE MEESTE BOEKEN UITGEGEVEN?

VOLGENS de jongste statistieken heeft Duitsland weer aan het hoofd van de lijst te komen. Er worden daar jaarlijks 22.338 boeken gedrukt! In Groot Brittanien 17.072, Frankrijk volgt met 11.850, de Verenigde Staten (wie kan dat nu geloven!) komen achter Duitsland, Engeland en Frankrijk

met nauwelijks 11.022 boeken. De moderne statistieken waar de Verenigde Staten niet de kop van de lijst komen, zullen wel zeldzaam zijn. Een statistiek als deze is een prachtig bewijs dat het oude Europa nog steeds de eerste rang bekledt in de wereld op intellectueel gebied!



Al dan niet het werk van een suikerbakker? Neen, het is het verlicht kasteel van Cheverny in Frankrijk.

HET SEIN STAAT OP ROOD

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN J. MARTIN

Een organisatie bedreigt de Franse regering. Renard en Lefranc gaan naar de puinen van de Zwarte Toren en hopen daar sporen van de bandieten te vinden...

